

Gedicht; Thom & Stoffel – BrotherTill (2021)

Onderdeel van de documentaire; Thom & Stoffel [DOKMA] film

Zo Thom...

Op pad.

Op stap.

Het gras, het blad, de stok,

Jouw laarzen, de hond, de heuvel.

Alles beweegt

Ik blijf laag bij de grond

Zoek jij het maar hogerop, Thom

Je vliegt

Op mij

Je armen wijd gespreid

Je voeten die zweven

Hou je vast, Thom

Van dichtbij lijkt alles groot te zijn

Maar in de verste verte

Zijn ook de aller grootste dingen klein.

We zijn op pad

Thom en Stoffel.

Je lacht.

Stapvoets wordt straks draf

Draf wordt galop

Ren, sprint, spurt

Klaar voor de start

Wacht even Thom

Je spurt en sprint

Ik sta stil

Je draaft en raast

Ik graas

Je groeit en blijft maar groeien

En ik...

Thom, alles wat leeft

Beweegt met elkaar mee

Thom, klein wordt groot en groot wordt klein

De verte

Komt dichterbij

Je spurt en sprint

Ik sta stil
Je draaft en raast
Ik graas
Je groeit en blijft maar groeien
En ik...

Alles wat leeft
Beweegt met elkaar mee
Wordt groter of kleiner
Gaat op of neer
Zet uit of krimpt ineen

Van dichtbij lijkt alles groot te zijn
Maar in de verste verte
Zijn ook de aller grootste dingen klein.

Je vliegt

Je benen vast in het gras
Je die hoofd zweeft
Hoger en hoger

En vanuit de hoogte kijk je naar mij
Vanuit de hoogte lijkt alles kleiner

Het gras, de stok, de heuvel

Alles beweegt met elkaar mee
Wat leeft verandert
Wordt anders

Jij blijft vliegen, Thom
En ik...
Blijf Stoffel